

Hovedgaden 33 Billund.

I 1910 fortog ejeren af matrikel nr. 1, Møllegården, Søren Nielsen Kruse en udstykning af den jord, der lå nærmeste byen. En af matriklerne, nemlig nr. 1e solgte han til murermester Thorvald Hansen der kom fra København, og som ønskede at bygge et hus på grundstykket.



I 1891 blev Grene gl. kirke nedtaget, og noget af materialet fra kirken blev genbrugt i den nye kirke, men de ting, der ikke blev genbrugt tog bønderne i sognet. En af bønderne havde taget en granitbue fra et vindue, som han ville have indmuret i et staldvindue. Han havde bestilt murermester Thorvald Hansen til at mure for sig, og det var så ham der skulle indmure buen.

Thorvald ville gerne selv havde buen, og tilbød bonden at mure en anden bue over vinduet, hvis han måtte få den fra kirken. Det blev en aftale.

Da papirerne i 1911 blev underskrevet på matrikel nr. 1e bestod den af et areal på 1390 m² og kostede 200 kr., som køberen betalte kontant. I efteråret 1911 blev huset vurderet til Kreditforeningen og vurderingen lød på 4000 kr.



Den erhvervede vinduesbue fra kirken fik sin plads foran soklen ved den østlige ende af husfacaden. Her stod den indtil efter 1961, da det er synlig på et billede taget af LEGO i 1961. Hvem af de senere ejere, der har flyttet den til den nuværende plads, viser vore billeder ikke.

Stenen står ved muren til venstre.



Billeder til højre viser Anne Oline og Thorvald Hansen med deres første barn, billeder er fra ca. 1913

Thorvald Hansen opgav den 1. oktober 1918 arbejdet som murer og blev ansat i Det danske postvæsen som landpost på ruten mellem Billund og Elkær. Den tur gik han daglige i mange år, indtil sin pension. Thorvald varetog også arbejdet med regnskabet for Grindsted-Brandes afdeling af postforeningen. Det er som landpost Thorvald er husket i sognet.

Thorvald Hansen var gift med Anne Oline Hansen og de boede i huset til hans død i 1960. Derefter stod Anne Oline som ejer, men solgte samme år til Lauge Sørensen (en ejendomsmægler).

Den næste ejer blev Erik Therkildsen, som var elektriker på LEGO. Hvor længe han havde huset har vi ingen dokumentation på, men i 1988 var den ejet af Teknikker Ove L. Olesen for da solgte han til den nuværende ejer Erik Lolk Olesen.

På Den gamle Skole hænger et fint koloreret billede af huset, som det så ud ca. 1965.