

## Billund Forsamlingshus

1939-1972



Grene Sogns første forsamlingshus lå i Elkjær og var bygget i 1903. Da det blev nedlagt, blev kassebeholdningen på 2,70 kr. overført til det nye forsamlingshus, man ville opføre i Billund. Smed Marius Christensen blev formand for den første bestyrelse. Der var flere forslag til placeringen. Ejeren af Hotellet tilbød både grund og 2000 kr., hvis det blev bygget ved hotellet. Beslutningen blev dog at købe en grund af tømrer Tage Jensen og opføre Forsamlingshuset på Hovedgaden 32. Med indskud fra ca. 75 andelshavere og et lån i Grene-Grindsted Sparekasse gik arbejdet i gang. I november 1939 stod huset klar til indvielse. Talerne var provst Lindegaard fra Vejen og sognets egen præst Johannes Brus. Der var fælles kaffebord, oplæsning, og festen sluttede med et bal.

Borgerne i Billund var glade for det nye samlingssted og huset blev flittigt brugt. Der var både gymnastik og folkedans, forskellige møder og foredrag. Gåse- og andespil var populære og kunne sammen med den årlige juletræsfest fylde salen. Mange kan sikkert også huske, at der var danseskole med afdansningsbal, diletant og rejsefilm. Forsamlingshuset blev lejet ud til private fester såsom fødselsdage, svendegilder, bryllupper mm.

I 1940 var prisen for at leje huset til gilde en dag 40 kr. Hvis man skulle bruge huset dagen efter til andendagsgilde, kostede det 25 kr. Aftenfest kostede også 25 kr., men man skulle selv medbringe brunkul til opvarmningen. Ungdomsforeningerne slap dog med 6 kr. for den lille sal, og 12 kr. for den store.

Når der dengang skulle være gilde, var menuen oftest suppe, okse- og hønsekød i sursød sovs, og desserten tit fløderand, fromage eller is. Arbejdet med maden gik tidligt i gang, der skulle koges suppe og laves mange suppeboller. Fremstillingen af suppeboller foregik med bollesprøjte og en teske, dengang fandtes der ikke færdiglavede suppeboller i køledisken. Fast tilbehør til suppen var risrand med rosiner pyntet med kogte gulerødder. Det er der nok ikke så mange, der kender i dag.

Forsamlingshuset var i tre årtier byens samlingssted, men i 1972 sluttede det. Huset blev solgt til SID og lokalerne blev brugt til kontor frem til 1988, hvor huset blev revet ned.

Derefter blev der bygget et flot nyt posthus på grunden. Posthuset blev indviet i 1995. Men udviklingen gik hurtigt, efter 12 år var der ikke længere brug for et posthus. Lokalerne stod tomme indtil 2013, hvor Danske Bank lejede sig ind. Året efter åbnede Bazooka Bar i de andre lokaler. Baren lukkede dog igen i 2015. En kaffebar ved navn The Venue prøvede også, men lukkede efter kun et halvt år. Siden 2018 har Bellini drevet restaurant på stedet.