

## Billund Missionshus – en epoke .

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, november 2023.

Man kan ikke sige Billund Missionshus uden samtidig at sige ”Indre Mission i Danmark”.

Behovet for et missionshus i Billund udsprang af en vækkelse i sognet i slutningen af 1880erne. I begyndelsen mødtes Indre Missions samfund i hjemmene. Men stuerne blev for små til de mange mennesker. I 1890 købte Indre Missions bestyrelse den gamle skole på Ankelbovej og indrettede den til missionshus.

Men befolkningstilvæksten tog fart og snart opstod ønsket om et missionshus i Billund.

Tanken blev til virkelighed i 1913 .

Grunden, Vejlevej 13, blev skænket af Kr. Møller Kristiansen. Arkitekt Frits Jensen, Vejle udarbejdede tegninger og overslag uden vederlag. Byggearbejdet blev udført af lokale håndværkere. Billedet er rejsegilde.



Den 18. november 1913 blev Billund Missionshus indviet. Missionshuset blev herefter tilskødet Indre Mission i Danmark. Opførelse af bygningen og driften af samme hvilede på frivillige gaver og bidrag.

Foruden store sal og lille sal var der en lejlighed til husets værtinde. Den første lejer var Karen Marie Knudsen, hun var enke med fire børn. Der skulle ikke betales noget kontant beløb i husleje. Til gengæld påhvilede det lejeren at renholde missionshuset og lave kaffe til møderne. I kontrakten fra 1950 kan man læse følgende: *” Lejeren må holde lamperne i orden, tænde og slukke disse før og efter møderne, samt holde kakkelovnene i orden og besørge fyringen i samme, således at det kan være passende varmt til og under møderne.”*

Og videre: *”Ved festlige lejligheder eller sammenkomster skal lejeren være pligtig at overlade køkkenet med komfur samt vaskehuset til afbenyttelse for bestyrelsen eller hvem denne sætter dertil, således at der fra køkkenet kan serveres mad, kaffe m.m. og lejeren må være pligtig til at lave kaffe ved sådanne lejligheder”*

Som årene gik, blev der opkrævet kontant månedlig husleje.

Missionshuset er løbende blevet renoveret. I 1960 blev varmeanlægget fornyet. Man udskiftede kakkelovnen, hvori der tidligere blev fyret med tørv, med et oliefyr. Samme år blev der lagt nyt tag på huset. Desuden blev der indrettet nye toiletter.

Efter en brand i lejligheden i 2004, blev denne istandsat og gennemrenoveret.

Missionshuset dannede en naturlig ramme om Indre Missions samfunds møder og arrangementer. Her var den årlige julefest fjerde juledag en fast tradition.

KFUM afholdt vinterlejr for unge mænd, KFUK havde sine vinterlejr for unge piger. En vinterlejr strakte sig over et par dage. Deltagerne var indkvarteret i private hjem, mens møderne fandt sted i Billund Missionshus.

Søndagsskolen flyttede med fra Ankelbo til Billund Missionshus. Her fra udgik et aktivt søndagsskolearbejde, hvori der indgik tilbud om sommerlejr på Lyngsbo.



Når der blev holdt søndagsskole, blev der samlet penge ind til nødlidende børn i Afrika. Mange husker sikkert den lille figur der nikkede, når der blev lagt mønter i blokken. Billede af indsamlingsbøsse.

DMS kvindekreds og Sudanmissionens støttekreds havde faste møder i missionshuset.

De to kredse afholdt fælles basarer. Af protokollen fremgår det, at ved basaren i 1975 indkom der 8.602 kr., men når udgifterne blev trukket fra, kunne man sende 7.780 kr. til deling mellem de to missionselskaber.

Kirkens Korshærs Støttekreds havde i få år julemarked i Missionshuset.

I november 2013 fejrede missionshuset 100 års jubilæum.

Den første november 2016 blev missionshuset solgt til Billund Kommune. I juli 2017 begyndte nedrivningen af huset. En epoke sluttede.

Nu ligger boligkomplekset "Kastankehjørnet" på den grund, der tidligere var hjemsted for Billund Missionshus.

Billede af Missionshuset fra 1962.

